

# Yalarila

Tekst Piet Gielen, muziek Wim Rhebergen



Mijn vader, hij is schapen- houder, en bij de dadel- bomen

## Refrein



is ons witte huis Ya- la Ya- la Ha- la-ri-la-la-la-la Ha-



la-ri-la-la-la-la Ha- la-ri- la Ya- la Ya- la



la.

Mijn moeder, zij is onze moeder, voor al haar lieve kind'ren is ze altijd thuis. Refrein

Ons plekje is bij waterbronnen, daar welt het levenswater voor ons allemaal. Refrein

Het grintpad leidt ons naar de bloemen, en in ons kleine tuintje zingen geur en kleur - Refrein

De avond geeft aan ons een nachtkus, daar is de morgensterre met de levenskus. Refrein